

# EEN PLAKET MET EEN SINO-BELGISCHE GESCHIEDENIS

Yvo DE CRAEMERE \*



60 x 82 mm - 154 g

**E**NIGE TIJD GELEDEN VERWIERF IK EEN BRONZEN PLAKET MET DAAROP EEN afbeelding van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken (Sint-Andries, deelgemeente van Brugge).

Bovenaan prijkt het hoofd van koning Albert I naar links, met links in Chinese tekens 亞爾倍遺像 (beeltenis van Albert) en rechts 比利時前王 (voormalig koning der Belgen). Koning Albert I is overleden op 17/II/1934; de plaket is dus later te dateren. Daaronder staat een handgeschreven citaat: *Se consacrer entièrement au service de Notre Seigneur confère seul, à ceux qui sont touchés de la Grâce, la paix de l'âme qui est le bonheur suprême ici bas.* Deze tekst is ondertekend met *Albert*. Onderaan de plaket staat een afbeelding van de abdij met **ABBAYE DE ST ANDRÉ**, en rechts tegen de rand **E. SALU FILS**. In de onderrand vinden we de naam van de fabrikant **J. FONSON**. De keerzijde is blanco.

\* Met dank aan Philippe Graulich, Jan Moens, Omer Timmerman, Philip Vanhaelemeersch en Raf Van Laere.

***Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel?***

***Contacteer dan het EGMP voor de aankoop van het Jaarboek.***