

Een prachtige medaille van de 'ANCIENT ORDER OF DRUIDS'

Onlangs werd er een medaille te koop aangeboden, die door de uitgewerkte details en de prachtige afwerking een echte blikvanger was. De omschrijving van de verkoper was vrij algemeen, maar zijn impressie *'Quite simply the best decorated and ornate Fraternal Jewel of any Order that I have handled, truly Museum Quality'* kon alleen maar beaamd worden.



Vz.: In het midden op een achtergrond van rood glas de afbeelding van een druïde met harp onder een eikenboom, die met zijn rechervoet steunt op een verhoog voor een olielamp op een sokkel. De rand is versierd met een krans van eikenbladeren en eikels

Kz: PRESENTED TO / ~ P.A.R.A. ~ / Past Sect^y. W. Johnson / FOR VALUABLE SERVICES / ~ rendered to ~ / Argyle Lodge N°420 / ~ A.O.D ~ / TONBRIDGE / 1887.

Afmeting: 70 × 100 mm

De medaille is voorzien van een zilveren draagoog met eikelmotief en verschillende zilverstempels. De ketting bestaat uit gevlochten zilverdraad.



Zilverstempels:

Onder 1887 staan de stempels ADL, een vrouwenhoofd en een leeuw.

Het vrouwenhoofd is een 'duty mark' een bewijs dat er belasting betaald werd aan de Engelse staat.

Dit gebruik werd in 1784 ingevoerd en toont de op dat ogenblik regerende monarch. In 1890 werd dit systeem afgeschaft. In ons geval is het vrouwenhoofd koningin Victoria (1838-1890).

De leeuw is het symbool voor zilver.

ADL staat voor Abraham David Loewenstark, de maker van dit juweel. Hij werd omstreeks 1818 in Krakau geboren en kwam op 6 mei 1848 naar Engeland. Op 6 april 1875 woonde hij in 21 Strand te Londen, Middlesex. Hij stond op de lijst van regalia en juwelenaars als volgt genoteerd: 1876 A.D. Lowenstark & Sons. Jewellers, 21 Strand, Londen, W.C.4. Hij overleed in 1884.



Op de rand van de medaille staan nogmaals ADL en 4 instempelingen, nl. (vlnr): een leeuw, een ongekroond luipaardhoofd, de letter 't' en een vrouwenhoofd.

Dit betekent: zilver 925, Londen, 1874, koningin Victoria

Conclusie: De medaille werd in 1874 gemaakt en werd in 1887 gegraveerd.

De medaille zat opgeborgen in een donkerblauw etui met aan de binnenkant het adres van de Vrijmetselaarsloge en 'Museum of Freemasonry' in Great Queen Street in Londen. Aangezien de verkoper de 'Ancient Order of Druids' onder de Vrijmetselarij catalogiseerde, besloot ik om contact op te nemen met 'Museum of Freemasonry'. Daar bevestigden ze mij dat de 'Ancient Order of Druids' geen deel uitmaakte van de Vrijmetselaarsloge, maar een afzonderlijk genootschap was.

Wie/wat zijn de 'Ancient Order of Druids'?

De Ancient Order of Druids (A.O.D.) werd in 1781 in 'Old King's Arms Tavern' in Poland Street in Londen opgericht en ligt aan de basis van hedendaagse druïden organisaties. Zij is de oudste druïden vereniging in de wereld. Hun doel was er op toe te zien dat de hoofdprincipes die de basis vormden van de druïden, werden behouden nl. rechtvaardigheid, liefdadigheid en broederliefde. Dit laatste steunt op de grondbeginselen van de oprichting en betekent dat zij hun medebroeders moeten helpen wanneer zij in nood zijn en liefdadigheidswerk moeten verrichten voor de gemeenschap. Clubs of afdelingen die met enige vorm van geheimhouding werkten, werden door de regering met de nodige achterdocht in de gaten gehouden. In die periode waren er in Amerika en in Frankrijk politieke onrusten, een aanleiding te meer waarom de A.O.D. werd opgericht. Exacte details omtrent de oprichting zijn er niet, maar de naam van de oprichter is wel gekend, nl. Henry Hurle.

De vergaderingen werden aanvankelijk in 'Old King's Arms' zelf gehouden, maar om privacyredenen werd er boven de pub een ruimte gehuurd. De pub bestaat nog steeds en er zou nu een plakkaat hangen om aan te duiden dat dit de plek was waar A.O.D. op 28 november 1781 werd opgericht.



Embleem van de A.O.D.

Tijdens de bijeenkomsten werden meestal zaken van sociale aard besproken. De druiden waren voornamelijk gekend voor hun liefde voor muziek en liederen. Daarbij hielden ze zich ook bezig met rituelen zoals oa. het aanbidden van het vuur, een element dat in hun logo en op de beschreven medaille voorkomt.



A.O.D. Canterbury Lodge N°98

<http://www.druidicdawn.org/celticanddruidarchive/fraternaldruids/individualfraternaldruidorders>

De A.O.D. was en is nog steeds uitsluitend toegankelijk voor mannen. Nieuwe leden kunnen enkel worden voorgedragen door twee broeders. Na verloop van tijd ontstonden er verschillende A.O.D.-loges in Engeland en Wales.

In 1834 werd op vraag van de verschillende loges een driedaags congres gehouden met de bedoeling om een ziekte- en begrafenisfonds op te richten. Omdat er geen compromis uit de bus kwam, besloten een aantal A.O.D.-loges om hun eigen weg te volgen wat bekend zou staan als de 'Great Movement'. Deze loges noemden zich de 'United Ancient Order of Druids' (U.A.O.D.).

Kort erna kwam de vraag om verschillende A.O.D.-afdelingen te centraliseren tot één grote loge in Londen, nl. de 'Grand Lodge'¹ en financiële garantie zoals ziekte- en werkloosheidsuitkeringen te bieden aan hun leden. Dit was de aanleiding dat er tussen de periode van 1835 en 1850 een aantal loges verdwenen of loges (voornamelijk gevestigd in Noord-Engeland) zich afsplitsten².

Er wordt trouwens beweerd dat Groot-Brittannië in de 19^{de} eeuw de grootste verscheidenheid van verenigingen had dan elders in de wereld.

¹ De 'Grand Lodge' van de 'Ancient Order of Druids' werd na een korte periode van inactiviteit, nieuw leven ingeblazen en is nu ook gekend als de 'Lodge of Antiquity'.

² De 'Loyal Order of Druids' in Bolton, de 'Ancient and Venerable Order of Druids' in Birmingham en de 'Sheffield Order of Druids' zijn er enkelen.



*De Ancient Order of Druids aan een geïmproviseerd altaar in de cirkel van Stonehenge
(Oxfordshire County Council – Ref.: HT13770 – fotograaf: Henry Taunt³)
(foto dateert 1905)*

De A.O.D. was de eerste vereniging die sinds 1905 regelmatig bijeenkwam in Stonehenge. Daar voerden ze allerlei rituelen uit zoals oa. tijdens de zomerzonnewende, de langste dag van het jaar.



*Tijdschrift 'The Druid' editie maart 1909,
magazine uitgegeven door Ancient Order of Druids*

Sir Winston Churchill was samen met zijn oom de 8th Duke of Marlborough lid van de grootste loge van de A.O.D., nl. de Albion Loge in Oxford. Niet alleen zijn er 10 loges actief in Engeland, maar ook over de rest van de wereld. Momenteel telt de A.O.D. meer dan 3000 leden.

De A.O.D. heeft sterke banden met de vrijmetselaars en Rotary clubs.

Behalve de A.O.D. bestaan er nog andere druïdegroeperingen over de hele wereld waar bij sommigen vrouwen zijn toegelaten.

³ Henry William Taunt, 1842-1922, was een professionele fotograaf die voornamelijk werkte in en rond Oxford, Oxfordshire en de Theems. Hij was lid van de A.O.D. in Oxford.

Tonbridge



Tonbridge, Pembury Road 131-133

(foto: <http://www.dover-kent.com/2014-project-a/Ye-Ancient-Druids-Tonbridge.html>)

Tonbridge is een stad in de County Kent ten zuidwesten van Londen en gelegen aan de rivier Medway. De A.O.D. was gevestigd aan Primrose Hill, later wijzigde de straatnaam in Pembury Road 131-133. De locatie bestond uit 2 naast elkaar liggende cottages die begin 1890 werden omgevormd tot 'Druids Inn' en later in 'Ancient Druids Beerhouse'. De A.O.D. kwam bijeen in Tonbridge, maar het is niet geweten welke connectie of belangen zij hadden met het 'Beerhouse'.

De medaille die hierboven beschreven staat behoorde toe aan W. Johnson. Hij was aangesloten bij de A.O.D. Argyle loge (nr. 420) in Tonbridge en bekleedde daar de functie van secretaris. Bij navraag bij de 'History Society of Tonbridge' konden ze me tot mijn spijt geen aanvullende informatie geven over W. Johnson aangezien er ten eerste in die periode veel W. Johnson-en voorkwamen in de stad en ten tweede niets in de historische bronnen werd opgenomen over de A.O.D.. Het enige wat zij konden bevestigen was dat de A.O.D. eind 19^{de} eeuw er volop in opmars was.

Informatie over het A.O.D. dat dateert sinds hun oprichting, is zeer schaars en beperkt zich tot dat wat er reeds gepubliceerd werd. Het archief dat bewaard werd in hun hoofdkwartier gelegen aan 'Lamb's Conduit Lane' in Londen, werd volledig vernield tijdens de bombardementen in de 2^{de} Wereldoorlog.

Met dank aan 'assistant curator' Andrew Tucker van het 'Museum of Freemasonry' in Londen en Anthony Wilson van 'History Society of Tonbridge'.

REFERENTIES:

Newsletter 2011 - The Library and Museum of Freemasonry

www.freemasonry.london.museum

Symons David; A Druid's Medal - British Numismatic Journal 2007 vol. 77 p.297-301

James R. Lewis; Witchcraft Today: An Encyclopaedia of Wiccan and Neopagan Traditions

Green Miranda J.; Exploring the World of the Druids

History Society of Tonbridge

<http://www.aod-uk.org.uk/home.htm>

<http://www.druidicdawn.org>

The Quarterly Magazine and Literary Journal of the United Ancient Order of Druids - Volume 1 - Modern Druidical Localities - 1841

<http://www.silvercollection.it/englishsilvermarks>

<http://viewfinder.historicengland.org.uk/>

Linda Everaert

Dit artikel werd gepubliceerd in Muntklapper 109, januari-februari-maart 2021